

GEBED TOT DE HEILIGE REMIGIUS

Heilige Remigius,
die in de harten van zoveel mensen en
gezinnen,
vrede en rust hebt gebracht
door de verkondiging van Gods Blijde
Boodschap,
wees ook voor ons een helper en gids
op onze weg door het leven.

Op uw voorspraak vragen wij:
bescherm alle gehuwden in goede en kwade
dagen!
Verlicht de geesten en harten van allen die
belast zijn
met de opvoeding en onderrichting van onze
kinderen!
Behoed onze gezinnen, kinderen en
kleinkinderen!

God, maak mij er weer opnieuw van bewust,
dat mijn ware en blijvende geluk wordt
vermenigvuldigd
door het te delen met de mensen die Gij aan
mijn zorgen
hebt toevertrouwd en in de verbondenheid
met Jezus Christus,
doorheen Zijn Kerk en Sacramenten.

Dat bid en smee ik U, door Christus onze
Heer.

Amen.

Imprimatur
31 mei 1985
Mgr. A. M. H. A. Castermans
Hulpbisschop bisdom Roermond

HYMNE TER ERE VAN DE HEILIGE REMIGIUS

