

NIEUWSBULLETIN VAN HET KERKBESTUUR 2-4

Proficiat.

Het kerkbestuur feliciteert alle parochianen die in februari hun verjaardag gevierd hebben.

Lezing over Matthäus Passion in Abdij Rolduc.

De Matthäus-Passion behoort tot de beroemdste werken uit de klassieke muziek. Zeker in deze tijd van het jaar worden overal uitvoeringen gegeven. Diaken, musicus en muzikwetenschapper dr. Gerard Sars houdt over deze passie op vrijdag 11 maart een voordracht in de lezingenreeks Academie Rolduc.

In de tijd dat Johan Sebastian Bach (18^e eeuw) dit werk schreef, was het luisteren naar de passie niet het bezoeken van een mooi concert, maar daadwerkelijk een manier om het lijdensverhaal van Christus te beleven, bijna op een liturgische manier. Het bestuderen van diens meesterwerk wordt met het beschouwen van de teksten als bron voor muzikale inspiratie naast een muzikale ervaring ook een geestelijke meditatie. De lezing vindt plaats in Abdij Rolduc in Kerkrade en begint om 19.00 uur.

Academie Rolduc is de naam van een reeks lezingen van het Theologisch Instituut Rolduc overeen breeds scala aan religieuze, politieke, maatschappelijke of filosofisch onderwerpen. Delezingen van zijn voor iedereen toegankelijk.

Belangstellenden kunnen per avond inschrijven; kosten: vijf euro per bijeenkomst.

Aanmelden kan via academie.rolduc@gmail.com.

Een uitgebreid programmaoverzicht is te downloaden via:

<http://www.bisdom-roermond.nl/Academie-Rolduc-2015>

Zomerkampen.

Ook komende zomer organiseert het bisdom Roermond weer verschillende jeugdkampen voor kinderen en tieners.

In totaal worden vijf midweekkampen op verschillende locaties gehouden. Ze zijn bedoeld voor jongens en meisjes in de leeftijd van 7 tot en met 12 jaar en 12 tot en met 16 jaar.

Aanmelden in mogelijk tot 6 juli 2015.

Op het rek in het kerkportaal liggen enkele folders met nadere informatie over deze zomerkampen

Kijk voor meer informatie over al deze activiteiten op

www.bisdom-roermond.nl/jongeren

Op <https://youtu.be/mlfCeuhNMWJU> kun je nog naar een filmpje kijken over de kampen van vorig jaar.

Jongerenontmoetingsdag op Palmzondag.

Elk jaar wordt wereldwijd op Palmzondag op heel veel plaatsen een ontmoetingsdag voor jongeren gehouden. Dit jaar zal die dag in het teken staan van de voorbereiding op de Wereldjongerendagen, die in juli en augustus in Polen worden gehouden.

De bijeenkomst op 20 maart wordt gehouden bij het bisdom aan de Swalmerstraat in Roermond.

Het programma begint om 14.00 uur en duurt tot ongeveer 19.00 uur, inclusief een gezamenlijke maaltijd. Aanmelden kan via m.rademaker@bisdom-roermond.nl.

Stille Omgang.

In de nacht van zaterdag 12 op zondag 13 maart vindt in Amsterdam de Stille Omgang plaats.

Aan deze Stille Omgang zal ook dit jaar een groep pelgrims uit Limburg deelnemen.

De busreis naar en van Amsterdam wordt georganiseerd door De Stichting Organisatie Limburgse Bedevaarten.

De kosten voor deelname bedragen € 23,-- per persoon.

Aanmelding is mogelijk uiterlijk tot vrijdag 4 maart.

Zie de poster in het kerkportaal.

De opstapplaats is Hulsberg.

Nadere informatie over inschrijven, vertrektijden en programma bij:

Mevr. E. H. Bertholet
Kloosterlaan 8
6336 BD HULSBERG
045 – 4051497

Jaar van Barmhartigheid.

Samen met dit parochieblad ontvangt u een folder met informatie over het Jaar van Barmhartigheid. Paus Franciscus heeft gedurende dit Heilig Jaar het Thema “Barmhartigheid” centraal gesteld.

“ Zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden”.

De werken van barmhartigheid kunnen worden onderverdeeld in lichamelijke en geestelijke werken van barmhartigheid.

In deze folder vindt u informatie over deze twee vormen van werken van barmhartigheid en worden in het bijzonder twee aspecten nader uitgelicht, namelijk:

Vreemdelingen herbergen.

Veel landen in West Europa krijgen bijna dagelijks te maken met een stroom vluchtelingen uit landen als Syrië, Iran e.d. Sluiten wij onze ogen voor de noden van deze mensen, of proberen wij naar eigen mogelijkheid hulp te bieden.

Vergeven.

Vergeving ontvangen en schenken maakt relaties rijker en sterker. Durven wij het aan voor ons zelf vergeving te vragen en durven wij het aan de ander vergeving te schenken?

